

# Hoe reageren heksen op onze mailtjes?

## Knibbel, knabbel, kn

In plaats van op ambachtelijk opgestelde brandstapels, belanden heksen tegenwoordig in uitstalramen en reclamespotjes. Terwijl de halloweenpartijtjes in de lage landen steeds meer in trek komen, organiseren de 'echte' heksen zich op het web. Heksenkringen worden web-ringen. Maar zijn heksen even vertrouwd met nieuwe media als met toverspreuken?

**L**aar er geen misverstand over bestaan: heksen bestaan wel degelijk. Althans mensen die zich voor heks of wicca uitgeven. Als je hun webpresentaties bezoekt, merk je dat hun bedoelingen ernstig zijn. Bovendien zijn ze niet te beroerd om gewone stervelingen zoals wij te helpen. Het is evenwel een vaststaand feit dat geen van hen over de gave van helderziendheid beschikt, anders hadden ze in hun kristallen bol vast gemerkt dat ons

### PUNTENVERDELING

Wie de volgende dag antwoordt, ontvangt 7 punten. Dat is de maximumscore op het onderdeel snelheid. Per werkdag die men treuzelt, verliest men één punt en na 7 werkdagen sluiten we de e-mailbus. Verder zijn er nog 3 punten te verdienen voor relevantie.



### Deze genante vraag stuurden we naar de heksen.

mailtje e-mail gewoon een Clickx-test was om hen uit hun peperkoekenhuisje te lokken.

Boudicca's Bard [1], of GardenStone, ontvangt ons in drie talen. De 'paganistische en occulte' web-

pagina's staan al sinds 1989 op het web. Het blijft voor een buitenstaander wennen aan termen als 'asatru, magi, wicca, kabbala. Misschien kan je meer uitleg vragen in de chatroom. Bovendien bevat de Esotheek veel artikelen over

deze onderwerpen en in de downloadsectie wacht de geïnteresseerde webzwerver een verzameling van twaalfduizend bestanden over tarot, runen, heilkunde, bewust dromen... GardenStone is de eerste die reageert: "Een magisch middel om liefdeslust op te wekken bestaat niet. Wel bestaan er verschillende middelen om verlangen naar seks te stimuleren. Bedoel je dat?" Welja, lieve GardenStone, uiteraard hebben we het daarover. Onmiddellijk komt het tweede antwoord: "Hm... Voor chemische middelen kom je dan toch weer terecht op die voornamelijk Amerikaanse websites, die overigens ook naar Europa leveren. Er zijn tevens websites, waar je mannelijke en vrouwelijke feromonen kan kopen, waarvan wordt gezegd dat die bij het andere geslacht seksuele behoeften oproepen. Maar positief vind ik zo iets nu niet. Een goed voorbereide verleiding kost meer energie van je.

		VERZONDEN	ONTVANGEN	SNELHEID MAX 7	RELEVANTIE MAX 3	TOTAAL MAX 10	
1	Boudicca's Bard	<a href="http://www.boudicca.de">www.boudicca.de</a>	12 oktober	12 oktober	7	3	10
2	MagickWolf's Wicca	<a href="http://magickwolf.cjb.net">http://magickwolf.cjb.net</a>	12 oktober	13 oktober	7	3	10
3	Merlin's Archive	<a href="http://merlinsarchive.cjb.net">http://merlinsarchive.cjb.net</a>	12 oktober	13 oktober	7	3	10
4	Raafje's wondere wereld	<a href="http://home.hetnet.nl/~m.vervest/index.html">http://home.hetnet.nl/~m.vervest/index.html</a>	12 oktober	13 oktober	7	3	10
5	De Heggerijder	<a href="http://www.heggerijder.be">www.heggerijder.be</a>	12 oktober	14 oktober	6	3	9
6	Dark Ages	<a href="http://www.angelfire.com/on2/darkages/">www.angelfire.com/on2/darkages/</a>	12 oktober	16 oktober	4	3	7
7	Epona	<a href="http://nextepona.tripod.com">http://nextepona.tripod.com</a>	12 oktober	17 oktober	3	3	6
8	Heks van de Esp	<a href="http://www.innoxia.com">www.innoxia.com</a>	12 oktober	18 oktober	2	3	5
9	Heksentuin	<a href="http://www.heksentuin.nl">www.heksentuin.nl</a>	12 oktober	niet	0	0	0
10	Margarita de heks van Appelscha	<a href="http://www.rhtml.nl/heksehoeve">www.rhtml.nl/heksehoeve</a>	12 oktober	niet	0	0	0
11	Pagan Federation Inter. Belgium	<a href="http://www24.brinkster.com/paganfedbe/index3.html">www24.brinkster.com/paganfedbe/index3.html</a>	12 oktober	niet	0	0	0
12	Patrovnik	<a href="http://members.chello.nl/rsmit6">http://members.chello.nl/rsmit6</a>	12 oktober	niet	0	0	0

# uisje

Met wat prikkelende kleding, kaarslicht, lichte wierook, een glaasje wijn, knus bij elkaar zitten, kan men hetzelfde bereiken. Bovendien heb je zo meer kans dat het blijvend 'closer' wordt."

## Een haardvuur en een goed glas wijn

Dankzij Skywolf [ 2 ] hebben we achteraan ons redactiegebouw enkele parkeerplaatsen opgeofferd aan een kruidentuin. "Er zijn een hoop kruiden en planten die potentieverhogend en stimulerend kunnen werken. Helaas is niet alles even makkelijk te verkrijgen. Je moet goed op de hoogte zijn van kruidenleer wil je met deze planten kunnen werken. Sommige planten zullen helemaal geen effect hebben, maar anderen kunnen juist heel nadelige effecten hebben. Enkelen zijn rond-uit zwaar giftig. Je begrijpt dat ik dan ook niet echt happig ben om zomaar dit soort informatie te geven. Ik twijfel niet aan de zuiverheid van je intenties. Ik zal een paar onschadelijke planten voor je uitzoeken en de informatie opsturen. Zorg er goed voor dat je de juiste plant hebt, want van sommige zijn er varianten die een andere werking kunnen hebben. Ik laat je binnenkort weten wat ik voor je heb gevonden. Met vriendelijke groet, SkyWolf." Wicca SkyWolf is een oude bekende op het net. Wicca is een natuurreligie. Het woord is afgeleid van witchcraft. In zijn webpagina's legt de man de voornaamste grondstelling van Wicca uit: "Doe wat je wilt, maar doe niets dat een ander kan schaden." Merlijn [ 3 ] beheert een immens archief met rituelen, praktijklessen, informatie en geschiedenis over magie. Het wondermiddel dat hij ons aanraadt, heeft nochtans weinig met heksenkunsten te maken. "Ik weet dat

er een aantal kruiden zijn die liefde bevorderen, maar ik heb er zelf nooit mee geëxperimenteerd. Naar mijn bescheiden mening gaat er niets boven een haardvuur en een goed glas wijn... :-)"

## Ginseng en huisarts

De heksenreacties blijven binnenstromen. Ravenvrouw, die bij de bakker met "Minnie Vervest" [ 4 ] wordt aangesproken, doet haar werk ernstig. "Ik deel met jou de afkeer van al die vieze advertenties. Welnu, ik weet natuurlijk weinig van jullie achtergrond, zoals de leeftijd. Is er een aanleiding in het verleden waardoor jouw man, op dit moment seksueel minder behoefte heeft? Misschien is hij helemaal impotent? Zou jij mij iets meer kunnen vertellen?" In de achtertuin van Raafjes heksenhut lees je over haar kruidentuin, het elfenland, het sprookjesboek. Raafje is een charmant heksje met een eerder speelse website.

Absinthe [ 5 ] antwoordt namens de Heggerijder. Dit is een fraaie, sobere, paarse tekstsite. De vorm is mooi, maar inhoudelijk lijkt het een heksenpamflet. "Zulke dingen behoren trouwens niet tot mijn terrein, aangezien mijn pad strikt religieus is. Daarom raad ik je aan om professionele hulp te zoeken bij je huisarts. Als je niet gewonnen bent voor de reguliere geneeskunde, dan kan een antroposofisch geschoold arts wellicht uitkomst bieden."

Gregor van Dark Ages [ 6 ] geeft ons grif gelijk wat de betreft de mistigheid van wicca- en heksen-sites. Hij komt meteen ter zake: "Een heel bekende is ginseng (wortel of drinktonic). Zo'n middel biedt soms uitkomst om bijvoorbeeld de energie aan te vullen maar de vraag is natuurlijk wat de oorzaak is van het verminde-



## BLIKSCHADE BIJ HEKSEN...

ren van de natuurlijke lust. Angsten, onzekerheden of overuren maken dat we door piekeren en stress energie laten weglekken (het 1e en 2e chakra). Ginseng vult deze levensenergie aan."

## Jeneverbes, damiana en drakenbloed

Epona [ 7 ] is een jonge heks die 2 jaar geleden met de moderne hekserij, ook wicca genoemd, in aanraking kwam. Ze is nu ongeveer een jaar lid van een heksenkring. Op de site vind je geen vloeken of rituelen, wel algemene informatie over hekserij: "... Jeneverbes staat bekend om het verhogen van de mannelijke potentie. Als je partner alcohol nuttigt kan hij af en toe eens een glaasje bessenjenever drinken. Ik zou je partner aanraden jeneverbessen in een buidel-tje bij zich te dragen (bij voorkeur op de blote huid, het zakje het liefst

van natuurlijk materiaal zoals katoen of linnen). Drakenbloed is een iets minder bekend kruid, maar eveneens goed voor de potentie. Wanneer drakenbloed niet te verkrijgen is bij je lokale natuurwinkel dan kan je eventueel contact opnemen met een vriend van mij op [info@ukkosworkshop.nl](mailto:info@ukkosworkshop.nl). Hij verkoopt drakenbloed in poedervorm. Met vriendelijke groet, Epona." De laatste reactie komt van InnoXia, of de hesk van Esp [ 8 ]. Ze openbaart ons de wereld van Germaanse en Griekse goden. Ze toont duivelse bekendheden en een flink deel is gewijd aan fenomenen als astrologie, erotiek en overpeinzingen. "Opwekkende middelen zijn voldoende voorhanden. Ik verwijs naar [www.azarius.com](http://www.azarius.com), een website met prima uitleg. Daar kan je meteen één en ander bestellen, ik zou damiana voorstellen, een licht kruid met een afrodiserende werking en superonschadelijk."

– Dirk Schoofs –

## CONCLUSIE

Wauw, nooit hadden we gedacht dat de heksen zo massaal en snel zouden reageren. Men wil ons duidelijk van dienst zijn, gratis nog wel. Bovendien vallen nog twee dingen op. De toegankelijkheid van dit soort websites blijft in de meeste gevallen erg troebel door een taalgebruik waar buitenstaanders geen kaas van gegeten hebben. Tenslotte zijn er heel wat heksen-sites die al erg lang op het web staan. Nog dit. Toverkollen die ons deze frats willen betaald zetten, kom maar op. Ons kan het geen fluit schelen. Wij trotseren elke vloek. We willen zelfs enkele haarplukken opsturen voor poppetjes waar je naar hartelust naalden in mag rammen. Doe maar.